

Beste Etienne,

Sinds 1991 ben je lid van onze Judo Vereniging Clinge. Das dus alweer 30 jaar. Je werd destijds gevraagd om o.a. het oude bestuur te komen versterken. En sinds 1997 heb je het voorzitterschap overgenomen. En als je het allemaal terug bekijkt is er heel wat gebeurt namelijk. Onder jou leiding hebben we dus het 30 jarig, 40 jarig en 50 jarig jubileum van de vereniging mogen vieren. En deze waren altijd heel succesvol en gezellig.

Ook zijn we op verzoek van jou weer begonnen met het organiseren van ons jaarlijks paastoernooi. Want uit het verleden was dit altijd een succes. En dat is het nog steeds. Helaas vanwege alle beperkingen hebben we dit de laatste 2 jaar niet kunnen organiseren. Ook werden de jaarlijkse judokampen naar de Hoge Rielen weer georganiseerd. En dit is tot heden nog altijd een topevenement van onze vereniging. Met alle aanwezigen hebben we de grootste lol en vermaken we ons best. Een ieder kijkt er altijd naar uit om daar bij te mogen zijn. Dit allemaal onder jou bezielende leiding. Ik spreek nog wel eens oud leden en die komen dikwijls terug op de leuke kampen die ze hebben meegemaakt.

Heel simpel de Judo Vereniging Clinge zou niet zo welvarend zijn als jij er niet de schouders onder had gezet. Dit samen met de huidige bestuursleden en trainers.

Wat zeker een leuke bijkomstigheid is dat je dochter Victorine ook tot het bestuur wil toe treden.

We kunnen nog heel veel dingen memoreren maar ik kan ieder aanraden om gewoon de foto's te bekijken die op de website staan. Daar kun je heel veel bekijken hoe het is gegaan met onze Vereniging. En dat allemaal door onze kanjer van een voorzitter.

